

Hoornaarnest op Schier

Marleen Aukes

Ik was op Schiermonnikoog, daar zit een nest van hoornaars vlak aan de weg naar zee. Ik vond het prachtig, wist niet wat het waren, maakte foto's en kwam steeds dichterbij. Ik zag wel dat het geen gewone wespen waren, ze waren veel groter. Ze waren rustig, vlogen om me heen en kwamen zachtjes tegen me aan, overal op mijn blote vel maar ook op mijn kleren denk ik. Ik was geconcentreerd aan 't foto's maken, kwam tot ongeveer een halve meter bij het nest, zeker met mijn handen en camera. Ze veranderden niet van gedrag, bleven zachtjes tegen me aan vliegen, alsof ze me kusjes gaven maar dat is natuurlijk onzin.

Ik zou wel willen weten wat ze deden. Proberen me weg te jagen? Uitvinden "wat ik was"? Het had iets ontroerends. Ze hadden me met z'n allen behoorlijk te grazen kunnen nemen maar ze deden het niet. Ik heb ze niet geteld maar het moeten er 30 of meer zijn geweest, ik heb er niet op gelet. Sommigen bleven binnen.



Toen ik klaar was met foto's maken en me voorzichtig terugtrok raakte er één verstrikt in mijn haar en stak, later merkte ik dat het wel 4 steken waren. Het klopt niet dat het niet erger pijn doet dan de steek van een gewone wesp. Het was alsof ik een dakpan op m'n kop kreeg, héél erg pijn. Dat bleef zo \pm 15 uren, daarna ging het snel over. Het jeukte nog een paar dagen erg, maar ook dat was gauw over.

Dat nest moet daar al maanden zitten, een paar meter van een weg waar veel mensen met kinderen langs naar het strand gaan, op de fiets of lopend. Blijkbaar heeft niemand er last van gehad.

Reactie Jan Smit

Een steek van een hoornaar is op zich niet pijnlijker dan van een gewone wesp, maar op het hoofd kan zo'n steek niet opzwellen en dat veroorzaakt veel pijn, zeker als er vier keer gestoken wordt. Hetzelfde zou gebeuren bij vier steken van een gewone wesp op die plek.

Overigens was deze wesp nog niet eerder van dit eiland gemeld.